

BINNENKIJKEN

Wegdromen
in een Ardens
vakantiehuis





In het
BOS
daar staat een
huisje

Rust en stilte als tegenhanger voor hun drukke leven aan de kust, dat vonden Anja en Björn na lang zoeken vlak bij het pittoreske Durbuy.



IN STIJL: DE LONG ISLAND LOOK

Björn en Anja kozen voor de landelijke, romantische Long Island stijl. Dat doe je als volgt:

- Ga voor natuurlijke materialen zoals hout en riet. Duurzaam en kwaliteitsvol.
- De kleuren zijn zacht: beige, wit, naturel, grijsinten...
- De badkamer is zo'n plek die je helemaal in stijl kunt uitwerken: een bad op pootjes, opzetwaskommen, houten meubilair.
- Vul aan met passende accessoires: bonten kussens en plaids, houten kandelaars, rieten manden.
- De balken blijven zichtbaar, maar worden wel geschilderd. Wit of ecru, bijvoorbeeld.
- Een Amerikaanse porch, aan de voor- en/of achterkant van het huis maakt het helemaal af.



Inspiratie uit het Hoge Noorden

DE BEWONERS

Anja Van Den Bossche en Björn Quaghebeur wonen in Brugge en hebben een dochter van 18, Charlotte. Sind een jaar of acht zijn ze de eigenaars van een vakantiehuisje in Biron, vlak bij Durbuy, dat ze ook verhuren. www.charmeabiron.be

Acht jaar geleden, toen de zoektocht van Anja en Björn naar hun eigen plekje in de Ardennen begon, hadden ze nog een druk leven in de horeca aan de Belgische kust. Björn: "We wilden er graag nu en dan eens tussenuit, maar door ons drukke beroepsleven lukte dat maar voor korte periodes. Ver konden we dus niet gaan. Bovendien brengen de Ardennen mij helemaal tot rust. Maar het aanbod in de Ardennen viel tegen: enkel oude bruine huisjes, met versleten meubelen. Dat moest beter kunnen, dachten we." En dus ging het koppel op zoek naar de ideale plek voor hun eigen vakantiehuisje. Anja: "Daar zijn we het langst mee bezig geweest, met het zoeken naar de juiste plek. Liefst niet te ver van de bewoonde wereld, makkelijk bereikbaar, ook in de winter, en met veel bos natuurlijk." Na lang zoeken vonden ze,

niet ver van Durbuy, de ideale combinatie van natuur en cultuur. Björn: "Hier kan alles wat je je wenst tijdens je vakantie. De rust en schoonheid van het bos, maar ook leuke restaurantjes en terrasjes in Durbuy. Ook sportievelingen of gezinnen met kinderen komen hier aan hun trekken: je kunt hier mountainbiken, de Ourthe afvaren, of eens op bezoek gaan in de geitenkwekerij."

Scandinavische snelbouw met lokale toets

Hoe het huis eruit moest gaan zien, zat al langer in hun hoofd. Björn: "We hebben ons geïnspireerd op de Scandinavische stijl en hebben zelf de plannen uitgetekend. Via een architect zijn die

king hebben we met een plaatselijke aannemer gewerkt. En we hebben veel zelf gedaan. Maandenlang vertrokken we op onze vrije dag om 5 uur 's morgens aan de kust om hier te komen werken." Ook het schilderen van het huis hebben ze zelf gedaan, in kleuren die dochter Charlotte gekozen heeft. Björn: "Tien was ze toen, maar ze vond dat haar ouders altijd maar bezig waren over die chalet, en ze wilde graag ook haar inbreng hebben. Wit en beige, werd het, in die tijd revolutionair voor de Ardennen." Anja: "We waren zo met dit huis bezig, dat Charlotte ons weleens moest missen. Maar zodra we de grond hadden, kwam ze vaak mee. Een leuke tijd was dat: kam-

"Kamperen, afwassen in de Ourthe en spaghetti koken in de waterkoker... Hier komen werken was nooit een straf"

peren, afwassen in de Ourthe, spaghetti koken in een waterkoker omdat je nog geen keuken hebt... Hier komen werken was nooit een straf."

peren, afwassen in de Ourthe, spaghetti koken in een waterkoker omdat je nog geen keuken hebt... Hier komen werken was nooit een straf."

Interieur met grandeur

Wat je thuis niet meer kunt gebruiken naar je vakantiehuisje





Ssshhht, hier wordt genoten



Alles in het huis is erop gericht om heerlijk te kunnen ontspannen. Anja en Björn vonden het dan ook erg belangrijk dat er een sauna en jacuzzi kwamen.

Het huis staat vol met meubelen en decoratie van riet en hout. Anja: "We zijn niet voor goedkope spullen gegaan, maar voor mooi en duurzaam. Dingen die jarenlang meegaan en tegen een stootje kunnen. Je kunt er ook mee aan de slag: het hout afschuren, een nieuw likje verf erop, en je bent voor een hele tijd klaar."

Zowel vooraan als achteraan (foto op blz. 36 en 40) is er een overdekt terras aan het huis. Wat voor weer het ook is, je kunt even naar buiten en genieten van het uitzicht, de eekhoortjes die rondhuppelen... Maar zo'n luifel is ook praktisch: je kunt je koffers als je aankomt snel droog zetten en je schoenen kunnen buiten blijven.



Na het klussen is het volop genieten

dragen, dat was wat Anja en Björn net niét wilden doen. Anja: “We wilden afstappen van dat bruine interieur, en het in ons vakantiehuis net zo mooi maken als bij ons thuis in West-Vlaanderen. We wilden ook meubelen die echt bij het huis passen. Daar heeft vooral mijn man zich mee bezig gehouden.” Björn: “Toen we trouwden, ondertussen al bijna 25 jaar geleden, kozen we voor een moderne stijl. Veel zwart en zo. Maar met ouder te worden, val ik almaar meer voor de landelijke stijl. Anja en ik hebben er heel wat tijd in gestoken om het juiste interieur bij elkaar te sprokkelen. Inspiratie vonden we bij woonmerk Flamant, in

“We vallen meer en meer voor de landelijke stijl”

woonbladen, op het internet. Maar we hebben ook heel wat winkels afgelopen.” De badkamer is een mooi voorbeeld van die zorgvuldige zoektocht. Anja: “Zo’n Victoriaans bad op pootjes en met schuine wanden hoeft helemaal niet zo duur te zijn. We zagen dit exemplaar in de etalage van een winkel langs de baan. Het kwam van een faillissement en we hebben het voor de helft van de prijs kunnen kopen. Anders hadden we dit waarschijnlijk niet kunnen doen.”

Eekhoortjes in het bos

Voorals dochter Charlotte geniet nu van het vakantiehuisje. Als er geen huurders zijn, trekt ze er met vrienden naartoe en maakt lange wandelingen in de buurt. Anja: “Als wij hier komen is het toch vaak om te klussen. Een kraan die lekt, een deur die sleept, een nieuw laagje verf... Ik draai er mijn hand niet voor om. Maar tussendoor genieten we ook wel. Want de Ardennen, de rust, de stilte, de vogeltjes en eekhoortjes in het bos... dat is toch meteen vakantie.”



ZO RICHT JE JE VAKANTIEHUIS IN TIPS VAN ANJA EN BJÖRN

- Wacht niet tot je op leeftijd bent, maar begin er jong aan. Dan heb je de energie om veel zelf te doen en heb je er ook langer plezier van.
- Wees kieskeurig wat de locatie betreft en lees vooral goed de bouwvoorschriften. Zorg ervoor dat je goed weet wat mag en wat niet, zo kom je niet voor vervellende verrassingen te staan.
- Onderschat het financiële plaatje niet. Wij kozen voor kwaliteit en duurzaamheid, voor massieve houtbouw, en betaalden daar een prijs voor. Maar we verhuren het huis ook, zodat we veel van onze investering recupereren. Juist omdat we zo zorgzaam te werk zijn gegaan, lukt dat vlot.
- Probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Wij volgden een cursus houtbewerking, maar leren ook veel van YouTube. Daar vind je van elke klus wel een stap-voor-stap-filmpje. En we stellen vragen aan mensen die het wél kunnen. Zo hebben we al doende vaak gevloekt, maar ook veel bijgeleerd.

Tekst: Herte De Cleyn • Foto's: Karel Daems