

Liefde voor de Ardennen

Twee kustbewoners vallen als een blok voor de Belgische Ardennen en besluiten om aan de andere kant van het land een droomhuis op te trekken. Het resultaat is een bijzondere vakantiewoning die elke passant nog meer liefde voor de Ardennen bijbrengt.

Tekst: Sophie Allegaert | Fotografie: Fabian Rouwette



De hele woning baadt in hetzelfde eenvoudige kleurenschema, een consequente keuze die voor extra rust zorgt.

Echte liefde kun je niet tegenhouden. Dat hebben Anja en Björn Quaghebeur gemerkt. Al zowat hun hele leven trok het paar graag en geregeld naar de Ardennen. En die liefde werd alleen maar sterker. Maar op een bepaald ogenblik beseften ze dat ze het daar, in hun geliefde Ardennen, eigenlijk stevast met minder moesten stellen dan ze gewend waren. “Thuis, in Oostende, woonden we charmant, maar telkens we zuidwaarts trokken, moesten we genoeg nemen met een triestige vakantiewoning. Voor onze zomervakantie boekten we altijd een mooi hotel, maar in de Ardennen wilde dat maar niet lukken. Omdat we maar niets beter vonden, zaten we keer op keer opgescheept met een stinkend bed, een oude bank, een lelijk interieur.” Nadat ze jarenlang aan de lijve ondervonden hadden dat er écht nood was aan elegante kwaliteitsvolle vakantiewoningen, besloot het stel de sprong te wagen en het roer in eigen handen te nemen. Anja en Björn zouden hun eigen vakantieadresje optrekken. Om zelf van te genieten en te verhuren aan andere liefhebbers van de Ardennen. Van vakantiegangers tot vakantieondernemers. Het was het begin van een heuse zoektocht, die ze combineerden met hun gewone fulltime job. Gedurende enkele maanden verliet het paar elke maandag hun huis in Oostende om twee dagen lang en vele kilometers verder te speuren naar een mooi stuk bouwgrond. Centraal gelegen, groot genoeg en niet al te bergachtig. Vakantie moet immers vakantie blijven.

PENDELEN TUSSEN OOSTENDE EN DE ARDENNEN

Hun geduld werd beloond. Op een mooie dag ontdekte het paar een mooi, flink uit de kluiten gewassen perceel in Hotton, op een





Heel wat meubels en decoratiestukken vond Björn, de decorateur des huizes, op rommelmarkten, faillissementen en in brocanteloodsen.

luttel acht kilometer van het mooie Durbuy. Hoewel Björn meteen zag wat het kon worden, was Anja niet meteen overtuigd. "Ik zag het niet. Ik vond het te dicht bebost, veel te donker, met een lelijk huis in het midden. Maar mijn man wist daardoor te kijken en zag in gedachten al het afgewerkte plaatje." Het werd het begin van een heuse verhuissaga. Twee jaar lang trok het gezin elke week voor een paar dagen naar de andere kant van het land om daar een oud Ardeens huis steen per steen af te breken. Slapen deden ze in een tentje op het terrein, om zo kosten te besparen. En met elke steen die verdween, rijpte in hun hoofd stilletjes hun nieuwbouwplan. Toen het huis twee lange jaren later uiteindelijk volledig van de aardbol verdwenen was, wisten Anja en Björn precies hoe hun nieuwe woning eruit zou zien. Tot in de allerkleinste details. Bovendien hadden ze gedurende die twee jaar al wat vriendschappen opgebouwd, goede stielmannen leren kennen en hun Franse vocabulaire uitgebreid met bouwtermen. Ondertussen volgden ze allebei ook nog een cursus houtbewerking om alles zo veel en zo goed mogelijk zelf te kunnen doen. Anja en Björn wisten dan ook hun handen uit de mouwen te steken. "De buurman heeft ons geleerd hoe we bomen moesten afzagen en daarna hebben we dagen aan een stuk hout staan splitten in de gietende regen." Anja vertelt het met de glimlach. "In het leven krijg je niets in de schoot geworpen. Wij toch niet. Voor alles moet gewerkt worden. Maar ik geef grif toe dat we het ook bijzonder leuk vonden, anders hou je zo iets niet vol. En zonder oma die altijd met veel enthousiasme op onze dochter wilde passen, was het beslist ook niet gelukt."



Anja en Björn opteerden voor massieve houtbouw, uitgevoerd met Scandinavisch hout



Omdat de meeste vakantiegangers hun vakantie met elkaar willen delen, koos het ondernemende stel voor een bijzonder grote leefruimte waar elke gast zijn plekje vindt.

“We zijn twee perfectionisten dus concentreren we ons altijd op details die we nog kunnen verbeteren”



Om hun vele gasten van het echte buitenleven te laten genieten, installeerde het paar talloze terrassen. Sommigen zijn zelfs overdekt zodat een regenbui hen niet tegenhoudt.



GOED VOORBEREID VAN START

Na de grondige zelfuitgevoerde afbraakwerken, werd het tijd om hun droom op te bouwen. Anja en Björn tekenden alle ontwerpen zelf en opteerden voor massieve houtbouw, uitgevoerd met Scandinavisch hout. Een huzarenstukje dat in zes maand geklaard werd. “Gedurende onze twee afbraakjaren, hadden we zowat elke avond zitten bestuderen. We vroegen ontwerpen van andere huizen op, informeerden ons op beurzen en tekenden alles uit op schaal. Van bedden tot nachtkastjes, tot we helemaal zeker wisten dat alles perfect klopte. We hebben er ontzettend veel over nagedacht en waren er constant mee bezig, maar net daardoor zat alles in ons hoofd en verschenen we voorbereid aan de start.” Sterker nog, dankzij hun gedetailleerde plannen, konden Anja en Björn ruime tijd op voorhand een meubelcollectie aanleggen. “We wisten van elk meubel hoe groot het ongeveer moest zijn en met die wetenschap ging mijn man op zoek. Ik ben de handige Harry in dit verhaal, hij het decoratietalent. Decoreren zit hem in de vingers. Hij zoekt en zoekt tot hij vindt wat we nodig hebben en meestal doet hij nog een koopje. En ondertussen los ik andere problemen op en herstel ik een slepende deur of hang ik enkele kadertjes op. Zo vullen we elkaar perfect aan.” Om alle neuzen helemaal in de juiste richting te krijgen, van de schrijnwerker tot de loodgieter, maakte Anja een moodboard. “Ik heb heel veel inspiratie opgedaan in jullie tijdschrift en al bladerend leer je bij. Je ziet dat licht belangrijk is, dat warme materialen voor extra sfeer zorgen en dat een consequente stijl rust creëert.”

GEDEELDE PASSIE

Ondertussen zijn we vier jaar verder en draait Charme à Biron op volle toeren. Tijd om te genieten van dat succes hebben Anja en



Om absolute rust te garanderen, voorzorg het paar een jacuzzi, een sauna en een dompelbad. Stuk voor stuk netjes geïntegreerd in het domein.



“Als we 's avonds vanuit de jacuzzi de lichtjes in het huis zien branden, beseffen we telkens weer wat een bijzondere plek dit is”

Björn niet echt. Ze pendelen nog steeds elke week op en neer en zijn altijd in de weer. Nu eens moet de saunakachel vervangen worden, dan weer trekken ze een speeltuintje op, een andere keer wil Björn de meubelen wat herschikken of herschildert Anja, samen met haar moeder, het plafond. Meestal wordt er dus gewerkt tot het donker wordt. Maar hun liefde voor de Ardennen is niet bekoeld. Integendeel. “Mijn man is verknocht aan de streek. Zodra we hier aankomen, zakt zijn hartslag meteen met tien slagen per minuut.” Sterker nog, ondertussen deden ze dit hele verhaal nog eens over en zag ook Charme à Bomal het licht. Een succesverhaal met vervolg dus. Anja blijft er rustig bij. “Dit lukt alleen als je allebei dezelfde passie hebt en niet bang bent om veel te werken. Als je getrouwd bent met een vrouw die liever naar de kapper gaat of met een man die liever gaat fietsen, dan mag je het vergeten.” Samen sterk dus en durven. Veel durven. “Je moet je informeren, vragen stellen, materiaal kopen ... En je moet er gewoon aan durven beginnen. En is het niet goed, dan begin je opnieuw tot het klopt.” En dat loont. “We zijn twee perfectionisten dus concentreren we ons altijd op details die we nog kunnen verbeteren. Maar als we hier zelf eens logeren en 's avonds vanuit de jacuzzi de lichtjes in het huis zien branden, beseffen we telkens weer wat een bijzondere plek dit is.”

INFO

Charme à Biron, gsm: +32(0)496 08 24 49 of +32(0)495 72 53 63
charmeabiron@mac.com, www.charmeabiron.be

Dankzij de massieve houtbouw straalt de vakantiewoning een natuurlijke warmte uit.